

ORANJEWIJK

ons koninkrijk

MET GRATIS
POSTER!



IN DIT NUMMER O.A.:
NIEUWE SERIE: **ORANJEWIJKSE VROUWEN**
DE ENGEL VAN KLUGKIST
BUURT BAND **MILK & ALCOHOL**,
MÉT UITNEEMBARE POSTER
BROWNIES & DOWNIES NAAR MAROKKO
KNOKKEN MET JE HART **BOKSGALA 2025**

nr. **4**
2024

**SPORTEN OP
LOOPAFSTAND?**



CONTACT:
SPORTSCHOOLDELEEUW@HOTMAIL.COM
WWW.SPORTSCHOOLDELEEUW.NL

OOSTERGRACHTSWAL 123, 8921 AC LEEUWARDEN

Femke de Boer

Zangles
Ademcoaching
Pianoles

www.femkedeboer.com
contact@femkedeboer.com
Verkorteweg 12 • 06 30 56 20 79



EVERT JAN HOEN
BOUW- EN SCHEEPSTIMMERBEDRIJF
EMMAKADE 198
8933 AX LEEUWARDEN
TEL.: 06 – 25096569 / 058 – 2125879
E-MAIL: EVERTJANHOEN@XS4ALL.NL

BIKESHOP
Leeuwarden

Zuiderplein 1A - Tel. 058-2897097
info@bikeshopleeuwarden.nl

ORANJEWIJK
ons koninkrijk

Visitekaartje plaatsen?
Dat kan voor 100 euro per
jaar, vier nummers.

**Benieuwd wat úw huis
waard is?**

Bel ons:
058 - 216 05 00

GRATIS EN
VRIJBLIJVENDE
WAARDE
BEPALING



Zuiderplein 31
Leeuwarden

info@bosmadewitte.nl
www.bosmadewitte.nl

Dochter&Zn
verloskundepraktijk

Emmaplein 1
www.dochterenzn.nl

Schoonheids- en kapsalon

Petra Reen

M 06 2147 7982

Jitske Maaïke

M 06 3985 4910

Willem Lodewijkstraat 53, 8933 BJ Leeuwarden



VAN DE REDACTIE

De donkere dagen voor kerst....het is een cliché en dus waar. Als deze glossy op uw mat ploft beleven we de kortste en donkerste dag van het jaar. En het is toch al zo donker in de wereld. Wij zijn echter optimisten, en blijven oog houden voor de mooie kanten van het leven, licht in de duisternis, liefde en warmte. Met deze winterglossy hopen wij u die warme en liefdevolle kant te laten zien en lezen. Met Kerst en Oud & Nieuw wensen wij elkaar veel moois en vrede toe. Dat die dromen ook in praktijk worden gebracht door onze buurtbewoners leest u in verschillende interviews. Bij voorbeeld over het initiatief van Soumaya Dijkstra, die in Marokko samen met haar zus een soort Brownies & Downies is gestart. In de kennismaking met het nieuwe bestuur van het Leeuwarder Ondernemers Fonds/ Oranjewijk leest u dat zij, net nieuw aangetreden, de actie van Rita voor verzorgingsproducten voor Wender nachtopvang hebben gesteund met maar liefst 500 euro! Bauke en Minke Lodewijk zetten zich met hun stichting Knokken met je Hart actief in voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. U leest het op pagina 26/27.

Eindelijk komt u meer te weten over onze buurtband Milk & Alcohol. Voor de fans – en dat zijn er vele – heeft Sita een geweldige foto gemaakt die u als poster uit deze glossy kunt halen en natuurlijk ergens ophangt.

Ook onze columnisten hebben mooie verhalen geschreven waar u warm van wordt of om moet lachen. Wij zijn heel blij met onze nieuwste aanwinst: Gerlinda Rehberg. Zij verzorgt nu de groencolumn. Pas twee jaar woont zij, afkomstig uit Engeland, in onze wijk en schrijft haar column al in het Nederlands. Petje af!

Wij wensen u gezellige feestdagen toe en een vreedzaam, gelukkig en gezond 2025!

Fransje Grisnich

INHOUD

VAN DE REDACTIE	3
AGENDA BUURTHUIS EN ACTIVITEITEN	4
VAN DE WIJKVERENIGING, VERBOUWING BUURTHUIS	5
VAN HET WIJKPANEL	6
BUURTFEEST 2024, FOTO'S	7
ORANJEWIJKSE VROUWEN, COLUMN VAN LUKK	9
OVER DE KOOK MET....SOU MAYA DIJKSTRA	10
NIEUW BESTUUR LEEUWARDER ONDERNEMERS FONDS ORANJEWIJK	13
DE ENGEL VAN KLUGKIST, interview	14
MILK & ALCOHOL, BUURTBAND interview	16
DE PROFIELKEUZE, COLUMN VAN SIEM	20
VERLIEFD OP JE HUIS MET...JW Frisostraat 2	21
COLUMN VAN FEMKE MOLENAAR	25
KNOKKEN MET JE HART, INTERVIEW BAUKE EN MINKE LODEWIJK	26
WALKING DINNER 2025	28
JACK RUSSELL	28
SINT MAARTEN 2024, FOTO'S	29
KEUNSTFESTIVAL ORANJEWIJK 2025	30
ILLUSTRATIE KUNSTENAAR: JET MOUS	31
WINTERDROMERS: COLUMN GERLINDA REHBERG	33
INFO EN CONTACTGEGEVENS, COLOFON	34
ACHTERPAGINA: VERBINDING	36

AGENDA BUURTHUIS EN ACTIVITEITEN

EERSTE KWARTAAL 2025

LESACTIVITEITEN BUURTHUIS
Gysbert Japicxstraat 51

Wist je dat je het buurthuis ook kunt huren voor een privé feestje? Meer informatie bij buurthuisbeheerder Auke Dijkstra (06-23735920)
Mailadres: buurthuis@oranjewijk.nl

MAANDAG

Cellolessen, op maandagmiddag en maandagavond en dinsdag eind middag/ begin avond door **Annette Scholten**, lagestrijkers@gmail.com, **06 29518136**.

Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh iedere 1e en 3e maandagavond van de maand. Contactpersonen: **Josephine Wernsen** (jwernsen@xs4all.nl en **Els Bultsma** (elsbultsma64@kpnmail.nl), **0566-620486** en **058-2883664**.
Info: www.aandacht.net.

DINSDAG

Cellolessen, eens in de 2 weken op middag en avond, door **Annette Scholten**, lagestrijkers@gmail.com, **06-29518136**
Energeloket NEO, 9-17 uur

WOENSDAG

Schilderen en Tekenen, op woensdagmiddag en woensdagavond, door **Henk Krist**, henkkri@gmail.com, **06-26218914**
Zangkoor op woensdagavond, contactpersoon Annie Bakker, **06-23454946**
Energeloket NEO, 9-17 uur

DONDERDAG

Vioollessen van **Janneke Zwezerijnen Boeschoten**, Tel. 0630514597 van 14.30 tot 18.00 uur



Energeloket NEO, 9-17 uur

VRIJDAG Geen activiteiten.

ACTIVITEITENKALENDER VAN/IN HET BUURTHUIS EERSTE KWARTAAL 2025

Voor alle activiteiten geldt: houd de social media (Facebook en Nextdoor) en de website (oranjewijk.nl) in de gaten voor de actuele informatie.

VOLWASSENEN

Vrijwilligersborrel: vrijdag 17 januari, 16-18 uur

Algemene Leden Vergadering en aansluitend Filmavond: vrijdag 7 maart 19.30 uur

Buurtcafé: zondag 2 februari en 6 april, 16-18 uur

OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE WIJK

Popacademie Achter de Hoven:

Open Dag zaterdag 8 februari van 10-16 uur

Inloophuis/Bijbelcentrum Achter de Hoven 2C:

- **Inloophuis**, elke vrijdag en zaterdag van 11-15 uur is Achter de Hoven 2c open voor een bakkie en een praatje
- **Bijbeluurtje**, elke zondag om 12 uur is het Bijbeluurtje, loop vrijblijvend binnen. Vanaf 11.45u koffie.
- **Haak- en breimorgen**, 14 januari en 11 februari, opgeven bij Sam de Visser 06-40242607
- **Bak- en Kinderclub** voor kinderen van 6-12 jaar; 15 januari, 29 januari, 12 februari 15.30uur
www.inloophuisachterdehoven.nl

TWEE HANDIGE APPS



Via de **Nextdoor-app** kunt u een oproep doen als u de kat kwijt bent, of als u een paar liter erwtensoep te veel heeft gemaakt of als u hulp nodig heeft. In de Oranjewijk gebruiken al zo'n 250 mensen deze app.



De **Omrin-app** is ook superhandig: u krijgt via de app een seintje als de bakken naar buiten moeten.



VAN HET BESTUUR

Sneeuw in november, krijgen we dan toch die strenge winter met wie weet zo'n lange schaatstocht?

Voor de één een gruwel voor de ander een droom. In ieder geval is het weer om de kachel op te zoeken en het vooral samen gezellig te maken. Ook in het Buurthuis zijn er weer diverse activiteiten om je buurtgenoten te ontmoeten.

Zoals:

Vrijwilligersborrel: 17 januari 2025

Buurtcafé: op **2 februari** en op **6 april 2025**

Algemene Ledenvergadering en

Filmavond: op 7 maart 2025

Voor alle activiteiten geldt: houd de sociale media en de website (oranjewijk.nl) in de gaten voor de actuele informatie.

We hebben een **Whatsapp groep** waar alleen de activiteiten op aangekondigd kunnen worden.



Wil je ook een bericht via je telefoon ontvangen? Geef je telefoonnummer door op **wijkvereniging@oranjewijk.nl**

Nog geen lid? **Scan bijgaande QR code**

We hopen elkaar weer spoedig te treffen, graag tot ziens!

Namens de Wijk- en Speelruimtevereniging Oranjewijk

Mirjam Pruiksmā

VERBOUWING BUURTHUIS

Zoals besproken tijdens de **Algemene Ledenvergadering op 15 maart 2024**, zijn we gestart met de plannen om het Buurthuis aan de Gysbert Japicxstraat te verbouwen.

We willen de bovenverdieping opknappen en tegelijkertijd het pand verduurzamen, ook is de keuken aan vervanging toe en kan alles wel een likje verf gebruiken. Al met al veel wensen met natuurlijk de grote vraag: wat gaat dat kosten?

Om een goede keuze te kunnen maken hebben wij professionals in de arm genomen om voor ons een aantal scenario's te berekenen. We hebben nu helder welke passende technische installatie ons gaat helpen om van het gas af te komen en het warm te krijgen en houden, dat het isoleren van de bovenverdieping heel belangrijk is om energie te besparen en dat er zonnepanelen op het dak kunnen.

Voor de nieuwe indeling van het Buurthuis gaan we in gesprek met de klankbordgroep. Samen kijken we hoe we met elkaar de indeling zowel boven als beneden kunnen optimaliseren!

Al met al zit er schot in! De laatste puntjes op de i en kijken wat financieel haalbaar is. Gelukkig zijn er ook diverse mogelijke subsidiepotjes die ons kunnen helpen ons droomscenario te realiseren. We gaan ons best doen.

Zoals het er nu uitziet kunnen we deze zomer een verbouwing tegemoet zien en dat zou prachtig zijn!

Namens de verbouw ploeg,
Tino Renkema





HEFTIGE OVERLAST IN DE GYSBERT JAPICXSTRAAT VOORBIJ

Op het moment dat we dit stukje schrijven, 10 november jl., lijkt de hevige en heftige overlast in en rond het huurpand Gysbert Japicxstraat 39 voorbij. Het huurcontract van de overlast gevende jongere is via een kort geding door de rechter verscheurd. Huisuitzetting van de jongere volgde. Hij stond onder bewindvoering. Zorgbedrijf Rondom Zorg begeleidde hem. Het pand is inmiddels dichtgespijkerd, huurcontracten met andere huurders zijn opgezegd en het pand heeft nieuwe sloten. De eigenares laat nu de woning verbouwen, naar verluuid komen er goede huurders in en er zijn geruchten over mogelijke verkoop. Dat is dus voor omwonenden een kwestie van in de gaten houden.

TIJDIG MELDEN

Het meest effectief tegen erge, langdurige en veelvuldige overlast is dat omwonenden vroegtijdig samenwerken en actie ondernemen. Dat kan door samen een betrouwbaar dossier van overlastklachten op te bouwen bij het gemeentelijk meldpunt overlast en aangiftes van (doods)bedreigingen en fysiek geweld e.d. bij de politie. Aarzel niet om 0900 8844 (politie) te bellen, ook al is de wachtrij vaak lang. Bel 112 bij noodsituaties. Meld overlast bij het gemeentelijk meldpunt overlast. Lees daarover op leeuwarden.nl, sociale overlast.

HOOFD KOEL, OREN EN OGEN OPEN

Ook geldt: houdt samen het hoofd koel en steun elkaar als omwonenden. Voor eigen rechter spelen werkt juist in het voordeel van degene die overlast veroorzaakt. Trek samen op en spreek, met een of twee andere omwonenden, de overlastgever aan. Durf je dat niet of



lukt het niet? Laat gesprekken met overlastgever liefst over aan de politie. Probeer te accepteren dat overlast niet in één dag kan worden opgelost. Procedures

duren vaak erg lang. Hoe eerder omwonenden overlast melden hoe sneller het gemeentelijk meldpunt overlast een dossier van klachten kan vormen dat kans maakt bij de rechter. Bedenk dat politietoetreden ook aan strikte regels is gebonden en bijna altijd te laat komt: er staat in ons land geen agent op elke hoek. Let op een groot aantal huurders in een pand, houd verbouwingen tot kamerverhuur in buurpanden in de gaten. Aarzel niet de gemeente te bellen of te mailen als je aanwijzingen hebt dat daarbij iets niet klopt. Zoek op leeuwarden.nl naar 'verhuur', voor alle regels. En: overal worden vouten gemaakt.

Wijkpanel Oranjewijk
Jochum Admiraal

PS: In een persoonlijke brief sprak burgemeester Buma eind november zijn dank uit aan de burens voor hun gezamenlijke inzet.

WIJKFEEST 2024

Foto's Fransje Grisnich



Een duurzaam verantwoorde
boxspring voor een vergelijkbare
prijs van een reguliere boxspring.



Stel je eens voor...

Uitgerust wakker worden in een handgemaakt
bed van organisch katoen, biologische bamboe,
agave en Zweedse grenenhout. Zweedse ambacht
en design. Gemaakt met respect voor onze planeet
en voor een prijs die je niet verwacht.



Ecolife[®]
SWEDISH MADE BEDS

SLAPEN
MET EEN
GOED GEVOEL



wielinga&tabbers

Zuiderplein 7 - 8911 AM Leeuwarden - 058 2126398

Voor meer informatie of het aanvragen van een brochure: ecolifebeds.nl

WWW.BWHONTWERPERS.NL

EMMAKADE 74A



Teks: Luuk van der Veen Foto's: internet

BINNENKORT OP TV: Oranjewijkse Vrouwen

Het herhaalde succes van Gooise Vrouwen op de vaderlandse Tv smaakt naar meer. Daarom start binnenkort op Omrop Fryslân de nieuwe serie 'Oranjewijkse Vrouwen' waarvoor, u raadt het al, onze veelgeprezen buurt het prachtige decor vormt.

DE VORSTIN

AFL. 1 DE SLUITING.

De buurtsuper kondigt aan op termijn te gaan sluiten. Dat brengt grote spanning in het gezin van Janny en Hans. Houdt zij haar baan als afdelingschef koffie, cupjes en thee maar dan in een ander filiaal? Het te ambitieuze kerstdiner van Yolanda mislukt schromelijk, waarna Bauke zich vertwijfeld afvraagt of hun huwelijk nog wel toekomst heeft. De au-pair van Bernadette besluit op het laatste moment de kerstdagen niet bij haar ouders in Sri Lanka door te brengen uit angst dat ze bij terugkeer ons land niet meer inkomt.

AFL. 2

PARKEERPERIKELLEN.

De komst van een yogastudio leidt tot hevige parkeeroverlast. Bewoners klagen steen en been, helemaal als de yogajuf de auto de hele dag laat staan en na elk lesuur haar blauwe schijf opnieuw instelt. Bauke heeft besloten terug te gaan naar zijn ex, die lekkerder kookt, maar het qua stofzuigen lang niet



haalt bij Yolanda. Er breekt een felle concurrentiestrijd uit tussen de kappers in onze buurt. Petronella biedt al royale instapkortingen aan wijkbewoners die naar haar salon overstappen.

AFL. 3 FIETSSTRAAT?

Voor het achtste jaar op rij organiseert de

gemeente Leeuwarden een inspraakavond over Emmakade Fietsstraat. Bernadette hoort daar verbijsterd dat ambtenaren alsnog liever asfalt dan klinkers willen. Ze mobiliseert de actiegroep Asfalt Nee, die zichzelf voor de inrit van de buurtsuper aan de straatstenen vastlijmt. Ondertussen heeft de kappersconcurrentie geleid tot gaten in diverse autobanden, die duidelijk met scherpe scharen zijn gemaakt.

AFL. 4 HEIBEL IN DE SPEELTUIN

Janny is opgelucht als ze hoort dat ze in een ander filiaal van de supermarkt terecht kan, maar de vrolijkheid verdwijnt als ze hoort dat ze naar de emballageafdeling in Harlingen moet. Bauke komt alsnog met hangende pootjes terug bij Yolanda, die hem graag weer in



haar armen sluit maar wel meteen zijn kleren in de wasmand gooit. Barry, het zoontje van Fred en Yfke, breekt zijn been in de speeltuin. Fred klaagt het wijkbestuur aan wegens letselschade door achterstallig onderhoud aan de waterspeelplaats. Een volgende blokkade van de actiegroep Asfalt Nee wordt verijdeld nadat de politie heeft ingebroken in hun appgroep.

AFL. 5 BUURT VERSUS KAMERHUURDERS

Vuurwerkoverlast, kapotgemaakte afvalcontainers en twee gesneuvelde fietsen, in één van de straten zijn de vaste bewoners het kamerverhuurpand meer dan beu waarna een nieuwe actiegroep wordt opgericht. De actiegroep Asfalt Nee zet zichzelf op non-actief omdat de gemeente geen initiatief in dit project meer lijkt te nemen. Kamerhuurders nodigen de actiegroep die zich tegen hen keerde uit voor een drankje en dan blijkt dat oudere bewoners van deze wijk ook wel van een slokje houden. Bauke heeft zich aangemeld voor een kookclub en dat brengt hem in aanraking met lekkere gerechten, maar ook met hele leuke medecursisten. Yolanda probeert haar huwelijk opnieuw te redden via een botoxbehandeling, maar die mislukt. De handhavers van de gemeente komen het parkeren in de blauwe zone nu elke dag controleren waardoor de hele wijk zucht onder boetes. Dan wordt ineens één van de toestellen in de speeltuin in brand gestoken? Wraak van Fred? Vernielzucht van de kamerhuurders? Had de au pair psychische problemen? Of hebben slecht geïntegreerde Drenten in onze wijk een eigen appgroep opgericht? Dat zie je in het tweede seizoen van Oranjewijkse Vrouwen!



Tekst: Rita Hogerhuis
Foto's: Soumaya Dijkstra



SOUMAYA'S REIS VAN BROWNIES & DOWNIES NAAR HAPPY PLACE

Onze wijkgenote Soumaya Dijkstra opent de deur met een brede glimlach. Haar ogen stralen, ondanks dat ze duidelijk druk in de weer is. Ze wuift me naar binnen en vraagt fluisterend of ik even geduld wil hebben. Met haar telefoon tegen haar oor geklemd en een armgebaar richting de eettafel, begrijp ik dat ze nog midden in een levendige videocall zit, vol Marokkaans-Franse klanken. Terwijl ze heen en weer loopt, trekt een heerlijke geur vanuit de keuken mijn aandacht. Op het fornuis staat een pan te pruttelen, en de warme aroma's van kruiden en specerijen vullen de ruimte.

Met haar vrije hand zet Soumaya een kopje thee voor me neer, zonder haar gesprek een moment te onderbreken. 'Nog heel even, sorry,' fluistert ze verontschuldigend. Dit is typisch Soumaya. Druk, maar altijd vriendelijk en met een glimlach. Als ze haar gesprek beëindigt, ploft ze met een zucht neer aan de tafel. 'Zo, ik ben er!' zegt ze opgewekt.

VAN LEEUWARDEN NAAR MEKNÈS NAAR LEEUWARDEN

Soumaya Dijkstra, geboren en getogen in Marokko, noemt zichzelf graag 'vergaand vernerlandst.' Ze is getrouwd met Gerben Dijkstra en werkt als exportmanager bij een bedrijf in Drachten, waar ze regelmatig internationale klanten bedient. Eén keer per

maand reist ze af naar Marokko voor werk, maar dat is niet alleen om zaken te doen. Vier dagen is ze in Casablanca voor zakelijke gesprekken, maar de laatste twee dagen neemt ze de trein naar Meknès, waar een avontuur op haar wacht: Happy Place, de koffieshop die ze er samen met haar tweelingzus heeft opgezet.



'Hoe dat begon?' herhaalt ze mijn vraag. 'Eigenlijk per toeval,' zegt ze glimlachend. Het was ergens in 2017 of 2018 toen Soumaya toevallig wat tijd over had voorafgaand aan een afspraak in het centrum van Leeuwarden. Ze besloot een koffie te halen bij Brownies & Downies, een café dat gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. 'Ik had nog nooit van het concept gehoord. Dat was echt een eye-opener voor mij,' vertelt ze. De combinatie van heerlijk eten, vriendelijke bediening en de warme sfeer maakte zoveel indruk op haar dat ze besloot meer te willen weten.



HOE KOFFIE KAN INSPIREREN...

Het zaadje voor Happy Place werd geplant na die ene koffie. Soumaya maakte een afspraak met Robin, de eigenaar van Brownies & Downies in Leeuwarden, en leerde alles over het idee achter het concept. Vanaf dat moment werd ze een regelmatige klant. 'We vierden zelfs de verjaardag van mijn dochter Noor eens daar.' Toen Soumaya in 2021 via LinkedIn in gesprek kwam met iemand van de Nederlandse ambassade in Marokko over het Orange Corners-programma, begon het avontuur vorm te krijgen. 'Ze zochten ondernemers met ideeën voor het starten van inclusieve en duurzame bedrijven in Marokko. Ik wist meteen wat ik wilde: een Marokkaanse versie van Brownies & Downies.'

EEN DROOM VOOR TWEE

Met de steun van haar tweelingzus, die in Meknès woont, stuurde Soumaya haar voorstel in en won ze één van de vijf prijzen. Het bracht haar een startkapitaal van €20.000 en een lening van €10.000. 'We zochten een pand en zo begon het', zegt ze met twinkende ogen. 'Mijn zus en ik vullen elkaar goed aan. Zij is geworteld in de Marokkaanse cultuur, terwijl ik inmiddels een beetje die 'hands-on' mentaliteit van een Nederlander heb: afspraak is afspraak, tijd is tijd.' Samen vonden ze de perfecte balans om hun dromen waar te maken.

MMMM.....SELLOU!

Soumaya staat even op om een grote trommel van het aanrecht te pakken. 'Dit is Sellou', zegt ze en laat mij zien wat er in zit. 'Het is een traditionele Marokkaanse snack, heel gezond en lekker. Proef maar.' De smaken van noten, pinda's en sesamzaad smelten op mijn tong, zoet, maar niet te zoet. Terwijl ik geniet, vertelt ze verder over de uitdagingen die ze moest overwinnen om Happy Place op te zetten. 'In Marokko gaat niets vanzelf. Vergunningen aanvragen is een groot mysterie. Je aanvraag wordt zomaar afgekeurd zonder uitleg. Je moet echt overal achteraan,

vragen stellen, mensen opzoeken.'

NIEUWE MOGELIJKHEDEN MENSEN MET EEN BEPERKING

In Marokko is het sociaal vangnet voor mensen met een beperking niet zoals dat in Nederland. 'Er is een groot tekort aan leerkrachten en speciale scholen en er is geen dagbesteding', legt Soumaya uit. 'Mensen met een beperking blijven thuis bij hun ouders, zonder stimulans om zich te ontwikkelen.' Dit gebrek aan inclusiviteit raakte Soumaya diep en motiveerde haar om iets te veranderen. 'Met Happy Place willen we laten zien dat mensen met een beperking waardevolle



bijdragen kunnen leveren. Het idee is dat ze status krijgen en binnen hun mogelijkheden autonoom kunnen worden.'

In Meknès loopt Happy Place sinds kort op volle toeren. Soumaya's tweelingzuster heeft er de dagelijkse leiding. 'Het is nog een soort pre-opening', legt Soumaya uit. Ze hebben inmiddels twee medewerksters met een verstandelijke beperking die dagelijks meedraaien. 'Ze zijn nog wat verlegen en vinden het spannend om klanten te bedienen, maar mijn zus begeleidt ze daarbij.' Toen ik voor het interview binnenkwam, was Soumaya juist in gesprek met de vader van één van de meisjes. 'Er zijn zoveel dingen om te



bespreken en te regelen, maar het gaat de goede kant op.'

MEER DAN ALLEEN KOFFIE

Een van de unieke aspecten van Happy Place is dat ze ook producten zoals granola introduceren. 'Dat kennen ze helemaal niet in Marokko', zegt Soumaya enthousiast. 'We willen granola in mooie zakjes verpakken en verkopen. De medewerkers krijgen echt het gevoel dat ze iets zinvol doen en vinden het fijn dat ze daarmee geld verdienen.' De zussen hebben het pand, waar Happy Place gevestigd is, zelf opgeknapt en ingericht. Op de bovenverdieping willen ze een kleine bibliotheek creëren, waar mensen rustig een boek kunnen lezen. 'Gewoon even je telefoon beneden laten en verdwalen in een boek', zegt ze dromerig. Voor Soumaya is dit nog maar het begin. 'Ik hoop dat het concept uiteindelijk als franchise verder kan groeien. Dat zou geweldig zijn.'

Soumaya's liefde voor koken komt ook tot uiting in Happy Place. 'We serveren niet alleen koffie, maar ook lekkernijen zoals pannenkoeken, crêpes, en zelfs stroopwafels', lacht ze. 'Ja, ik breng ook een beetje de Nederlandse kant naar Marokko. We willen mensen kennis laten maken met nieuwe smaken en gezonde producten, zoals poké-bowls met seizoensfruit en -groenten.'

EEN HAPPY PLACE VOOR IEDEREEN

Soumaya benadrukt dat het voor haar belangrijk is dat iedereen medewerkers en klanten zich op zijn gemak voelen bij Happy

OVER DE KOOK



RECEPT SELLOU (10-12 PERSONEN)

Ingrediënten:

- 1 kg bloem
- 1 kg gepelde amandelen
- 1 kg sesamzaad
- 100 gr chiazaad
- 10 gr anijszaad
- 1 kg bloem
- 1 kg gepelde amandelen
- 1 kg sesamzaad
- 100 gr chiazaad
- 10 gr anijszaad

Hoe maak je het:

- Verwarm de oven op 220°. Verdeel de bloem over een bakplaat en rooster 5 minuten in de oven. Meng de bloem door elkaar. Herhaal dit viermaal. Niet laten aanbranden!
- Zeef de bloem zodra deze is afgekoeld.
- Doe de bloem weer terug op de bakplaat en rooster 3 minuten in de oven. Meng de bloem weer door elkaar. Herhaal dit nogmaals. Hierna gaat de bloem nog 3 keer de oven in, alleen deze keer voor 2 minuten (3 keer 2 minuten). De bloem moet gelijkmatig licht tot medium goudbruin kleuren, net zoals de kleur van de Sahara.
- Verhit de zonnebloemolie in de koekenpan op middelhoog vuur en bak de amandelen omroerend goudbruin en bewaar de zonnebloemolie.
- Rooster de sesam- en chiazaadjes lichtjes in de oven op 200°.
- Leg wat amandelen weg voor de garnering. Maal de helft van de amandelen fijn en de andere helft grof. Maal de gebakken sesamzaad en chiazaad fijn.
- Doe de bloem in een kom. Voeg sesamzaad, chiazaad, amandelen, anijszaad, venkelzaad, kaneelpoeder, poedersuiker en oranjebloesemwater toe. Meng alles goed door elkaar.
- Voeg de warme zonnebloemolie toe. Meng alles eerst met een lepel, dan met je handen.
- Presenteer de Sellou in een kegel en gaarneer met de amandelen die je hebt bewaard.



Place. 'De ene medewerkster draagt een hoofddoek, de ander niet. En dat is helemaal prima. We respecteren iedereen zoals ze zijn.' Ze vertelt hoe klanten soms vragen stellen over hygiëne, maar dat ze daar goed op voorbereid zijn. 'We dragen

altijd handschoenen, precies zoals ik bij Brownies & Downies heb geleerd. Netheid staat voorop.' Ze vertelt dat ze hun medewerkers via stichtingen selecteren en dat het intakeproces best spannend is. 'De meeste zijn verlegen

en moeten wennen aan het idee om met onbekende mensen te werken. Het is een hele stap voor ze. Het is onze missie om de mensen met een beperking niet te stigmatiseren. 'Ik wil niet dat men denkt dat ik winst maak over de rug van deze groep. Ik heb een goede baan hier in Nederland, maar dit



project geeft me iets wat geen enkel ander werk me kan bieden: een gevoel van echte bijdrage.'

OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN

Terwijl ze nog een kopje thee inschenkt, vraag ik of er iets is dat onze wijk of andere geïnteresseerden kunnen doen om te helpen. 'Ja, absoluut!' roept Soumaya enthousiast. 'We zoeken vrijwilligers die een paar weken of maanden willen helpen bij Happy Place. Of studenten die een stageplek zoeken. Voor huisvesting kunnen we zorgen. Wie geïnteresseerd is, mag me gerust bellen.' Ze schrijft haar telefoonnummer op een briefje en schuift het naar me toe: 06-83 69 60 00. Het lijkt een simpel interviewtje met een kopje thee op een doordeweekse middag, maar voor Soumaya is het veel meer dan dat. Het is een kans om haar visie en dromen met ons te delen en om te bouwen aan een inclusieve toekomst, zowel in Nederland als Marokko.

LEEWARDER ONDERNEMERSFONDS ORANJEWIJK/ACHTER DE HOVEN

Tekst: Fransje Grisnich Foto's: Fransje Grisnich en Gerco van Beek

NIEUW BESTUUR

Geldpot zoekt ideeën en initiatieven voor de wijk

Jaarlijks is er maar liefst €20.000,- te verdelen voor leuke initiatieven in de Oranjewijk en Achter de Hoven. Dit geldpotje zoekt ideeën. Wanneer hoor je dit nou? Meestal is er juist geldgebrek. Ondernemers in de gemeente Leeuwarden storten elk jaar zo'n 1,2 miljoen euro in een speciaal fonds om de economie én de leefbaarheid in de stad te stimuleren met evenementen en voorzieningen. Het LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) afdeling Oranjewijk/Achter de Hoven mag jaarlijks € 20.000,- verdelen in deze twee wijken. Het onlangs aangetreden nieuwe bestuur stelt zich graag even voor en nodigt wijkgenoten uit om met ideeën te komen om de wijk nóg leuker en leefbaarder te maken.

NIEUWE BESTUURSLEDEN

In het herfstnummer van 2023 van deze glossy deed het vorige bestuur een oproep voor nieuwe bestuursleden. Daar zijn drie mensen op afgekomen, waarvan er twee al jaren in de Oranjewijk wonen en één werkzaam is bij Wetsus en voormalig wijkbewoner is. Wie zijn zij? Op de foto v.l.n.r.: Siart Smit, Hester Henstra en Victor Plomp. Siart woont zo'n 16 jaar in de wijk. Hij heeft zijn sporen verdiend in de cultuursector en wordt de kersverse directeur van De Harmonie. Hester werkt bij Wetsus Watercampus en heeft als voormalige wijkbewoner nog vele contacten in de wijk. Victor bewoont al 17 jaar een woonschip aan de Emmakade, is ZZP-er in de sportsector, trainer/coach en medeorganisator van sportevenementen.



Het drietal is enthousiast om aan de slag te gaan als verdeler van het budget van € 20.000,-.

HOE WILLEN JULLIE JE TAAK AANPAKKEN?

Het nieuwe bestuur heeft een duidelijke visie. Zij willen het geld méér dan tot nu toe besteden in de wijk(en) en behalve de economie ook vooral de leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen. Daarbij denken zij aan financiële ondersteuning van wijkactiviteiten zoals die in en om het buurthuis, de speeltuin, kinderactiviteiten, groenvoorziening, sport, cultuur. Speciale aandacht vraagt dit bestuur voor sociaal maatschappelijke initiatieven. Victor noemt als voorbeeld uit Achter de Hoven: een initiatief tot een bokstraining voor mensen die graag willen leren boksen maar lesgeld in een sportschool niet kunnen betalen. Er zijn wijkbewoners gevonden via het buurthuis en het LOF Achter de Hoven ondersteunt dit initiatief met het leveren van o.a. bokshandschoenen. In onze wijk levert het LOF een financiële bijdrage van 500 euro aan het initiatief om handdoeken en verzorgingsproducten in te zamelen voor Wender nachtopvang. Geweldig, Rita heeft de cheque overhandigd en Wender is er heel erg blij mee. >>

GEMAKKELIJK AAN TE VRAGEN

Siart, Hester en Victor willen graag in contact komen met mensen in de wijk die ideeën en initiatieven hebben. Stuur een mail naar lof-oranjewijkachterdehoven@gmail.com, je krijgt gegarandeerd snel antwoord. De aanvraag hoeft niet heel formeel, neem even contact op of je idee kansrijk is om financiële steun te krijgen. Het bestuur wijst je verder de weg.

VRIJKAARTJES

LOF Oranjewijk/Achter de Hoven heeft soms ook vrijkaartjes te vergeven. Bij voorbeeld voor het Fries Museum of een evenement in de stad. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Stuur dan een mailtje naar loforanjewijkachterdehoven@gmail.com en je komt op de mailinglist. Zo'n kaartje kun je natuurlijk ook doorgeven aan iemand anders. Hoort zegt het voort!



Tekst en foto's: Fransje Grisnich en documentatie verzameld door Gerrit Klugkist.

De herrijzenis van engel Nikè

Boven de statige voordeur van Willem Lodewijkstraat 53 hangt, in een mooi portaal, een 'gouden engel'. Het is een engel met een verhaal. Dat verhaal wordt verteld door Gerrit Klugkist, de trotse eigenaar. Op een zonnige middag in oktober ga ik bij hem langs. Op de salontafel liggen uitgeprinte mails, documenten en oude foto's uitgesteld, Gerrit heeft ons gesprek goed voorbereid. Kopje koffie met een heerlijk appeltaartje en Gerrit steekt van wal.

VIER STUKKEN GIETIJZER IN EEN CONTAINER

Gerrit Klugkist (1949), huisschilder van beroep, heeft lang geleden een wapenschild van pakhuis Hartelust opgeknapt. Een artikel daarover verscheen in de Leeuwarder Courant. Kas van der Hoek (van het Bouwbedrijf met dezelfde naam) las dat artikel en zei op de kegelclub tegen Gerrit in onvervalst Liwwadders: "ik hèn nog san ding in de garage lège, must for my opknappe". Hij wilde 'dat ding' aan zijn gevel hangen. Gerrit kwam naar de garage en vond vier stukken gietijzer die tesamen een soort engel vormden. Althans, zo noemde Gerrit het beeld, "de engel". Bij een verbouwing op de Kelders, ergens begin jaren zeventig van de vorige eeuw, was de engel in een container gesmeten. Toen Kas dat ontdekte viste hij de stukken gietijzer weer uit die container en nam ze mee naar huis. Twintig jaar bewaarde hij ze in zijn garage, totdat hij dat artikel in de LC las over het restauratiewerk van Gerrit Klugkist. "Gerrit, je mut hem opknappe". En zo geschiedde.

20 JAAR IN DE GARAGE

Klugkist is een bekwame schilder, maar geen lasser. Hij vroeg Durk van der Ploeg, werkplaats chef van machinefabriek Tebel, om hulp. Laswerk aan gietijzer is moeilijk en kan zo maar mislukken, maar dit lukte wonderwel en Gerrit kon verder met het



opnieuw beschilderen van de engel. Voor de afwerking gebruikte hij goudbrons. Inmiddels was Gerrit verliefd geworden op het beeld en vroeg aan Kas of hij het mocht houden; hij had er een prachtige plek voor boven de voordeur van zijn huis aan de Willem Lodewijkstraat. "Geen sprake van", zei Kas, "ik hou hem zelf". Toen Gerrit de engel terugbracht en hem uit de kofferbak van de auto haalde kwam de echtgenote van Kas net naar buiten en zei: "dat ding heeft 20 jaar in stukken in de garage gelegen, neem hem maar weer mee. Ik hoef hem niet." En zo kreeg Gerrit toch zijn engel. Hij heeft hem eigenhandig boven zijn deur bevestigd, een hele tour want het beeld weegt zo'n 50 kilo. Het bevestigingssysteem bedacht en maakte Gerrit zelf. En op deze plek hangt hij nu al weer 30 jaar.

SIGARENZAAK AAN DE KELDERS

De herkomst van de engel is nog een hele puzzel geweest waarbij Gerrit niet over één



Engel boven pand kelders nr 3, rond 1890 (toen was het nr 165a)

nacht ijs ging. Aanvankelijk kon hij er weinig over vinden. Gerrit vroeg aan stadshistorici Hendrik ten Hoeve en Peter Karstkael om meer achtergrondinformatie, maar ze kwamen niet veel verder. Gerrit ontmoette



Henk de Vries bij een lezing over zijn bekende boek "Emmakade, tussen twee bruggen" en vroeg hem om raad. Hendrik kwam er achter dat het beeld rond 1890 boven de sigarenzaak van Hulscher op de Kelders hing. In het pand waar nu Bagels & Beans zit.



De firma R. & J.W. Hulscher had meerdere sigarenzaken in het hele land en een eigen sigarenfabriek in Deventer.

GODIN NIKÈ MET VLEUGELS

Hoe komt een sigarenfirma op het idee om een engel te kiezen als beeldmerk? Daar is niet veel informatie over te vinden dus het blijft interpreteren.

Nikè van Samothrake



Het beeld van sigarenfirma Hulscher dateert van vóór 1890. De maker is geïnspireerd door het beeld van Nikè van Samothrake, godin van de Overwinning uit de Griekse mythologie dat (zonder hoofd) sinds 1884 te zien is in Het Louvre in Parijs (foto). Het beeld van Hulscher stelt Victoria voor (de Romeinse naam voor Nikè), gezeten op een adelaar. Zo lijkt Victoria vleugels te heb-



ben. De adelaar heeft de overwinningskrans in zijn klauwen. Victoria houdt een banner



vast met daarop de engelse tekst "Seldom equalled Never excelled" Trade mark, gedeponeerd all over the world, waarschijnlijk om de internationale allure van de firma Hulscher te benadrukken. Hij importeerde en exporteerde sigaren over de hele wereld. Zo lijkt de godin op een engel.

Rond de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw kwam het nogal eens voor dat een godin (of specifiek Nikè) als inspiratie werd gebruikt voor reclamewerk en logo's. En zelfs vandaag de dag inspireert Nikè nog, al is de symboliek in het bekende sportmerk teruggebracht tot een vrij grafische weergave van een vleugel van Nikè. Maar de precieze betekenis en achtergrond van 'de engel

van Klugkist' zullen we wel nooit precies achterhalen. Ook wel weer leuk dat dit een raadsel blijft.

VERHALEN BLIJVEN VERTELLEN

Gerrit Klugkist heeft een hele studie gemaakt van zijn 'engel' en de herkomst ervan. Daaruit blijkt zijn liefde voor het beeld én voor zijn vak als schilder en restaurateur. Dank Gerrit, dat je dit verhaal met ons wilt delen. Het laat weer eens zien hoe rijk onze buurt is aan historie, kunstwerken en vooral mooie verhalen. Fijn als die worden verteld.

Tekst: Japke Hoekstra Foto's: Fransje Grisnich en Sita Koning

Als je jezelf niet vermaakt, vermaak je het publiek ook niet

Milk & Alcohol, onze buurtband, nu al legendarisch. Daarom in deze glossy een artikel mét poster om boven je bed te hangen. Voorzichtig met de nietjes....

We hebben gedanst, geluisterd, meegezongen... Ze zijn niet meer weg te denken uit het jaarlijkse buurtfeest. Maar wie zijn de muzikanten van Milk & Alcohol eigenlijk? We zitten na de fotoshoot in de pas verbouwde woonkamer van Gerco.

HOE IS HET IDEE ONTSTAAN OM EEN BUURTBAND TE BEGINNEN?

Gilbert: in 2020 zat mijn levensgezel Jenny Piso in de organisatie van het Keunstfestival. Ze vroeg mij om met mensen uit de wijk een band samen te stellen. Een aantal muzikanten kwam meteen in beeld. Sjoerd en Gerco waren bekenden uit de muziekscene. We vroegen ook Titus Steegstra als bassist,



Gilbert Terpstra, drums

Eerst gekochte single:
The Sweet "Block Buster"

Waar liggen jouw roots? Van mijn 1e tot mijn 8e in de van Leeuwenhoekstraat, hier in Leeuwarden.

Lievelingsnummer:

"The harder they come" van de Joe Jackson Band. Vooral omdat het zo uitdagend is. Ik moet echt ingespeeld zijn om dat goed te kunnen spelen.

maar die was niet beschikbaar. Ik dacht dat het met Eric misschien wel zou werken. Ik kende hem uit eerdere projecten. Maar ja, hij woonde niet in de wijk. Maar Eric was meteen enthousiast en regelde een oefenruimte bij Omrop Fryslân.

Het was in coronatijd, maar er werd in dat jaar tijdelijk een uitzondering gemaakt voor buurtfeesten. Gelukkig maar... We zijn daarna altijd blijven spelen.

WAAROM DE NAAM MILK & ALCOHOL?

Gerco: het nummer Milk and Alcohol van Dr. Feelgood gaat over een man die in de kroeg zit met zijn pina colada. Er speelt een slecht bandje...

De mannen schetsen meteen een beeld van een verlopen man met een zwarte hoed en een spreekwolkje uit zijn mond: "ik weet nog heel goed..." En verder niks. Het beeld raakt aan het New Wave-gevoel. Het nummer spelen ze overigens niet eens.

HOE KIEZEN JULLIE HET REPERTOIRE?

Sjoerd: we spelen muziek uit de jaren 80.

De donkere kant, niet te blij. We hebben wel een vetorecht ingesteld. Als een van ons het niet leuk vindt, gaat het niet door.

Gilbert: je moet soms eerst even kijken of

Sjoerd van Kammen, leadzang en slaggitaar

Eerst gekochte plaatje:

Status Quo "12 gold bars"

Waar woonde je toen?

Surhuizum, Harkema, Surhuisterveen.... Ik heb mijn tienerjaren doorgebracht in de Friese Wouden.

Mooist om te coveren: ik vind het fantastisch dat we "Whole of the moon" van The Waterboys spelen. De soundtrack van mijn jeugd.



het wat wordt en of het lekker speelt.

Eric: we worden voor optredens uitgenodigd op basis van het repertoire. Er zijn zo verschrikkelijk veel coverbands, iedereen speelt Summer of 69. Wij kiezen heel bewust voor ons New Wave-materiaal.

Gerco: er worden veel nummers voorgesteld en soms valt er eentje precies in het goede gleufje.

JULLIE ZIJN EEN GITAARBAND, MAAR SPELEN OOK NUMMERS WAAR IN DE ORIGINELE VERSIE TOETSEN OF EEN SAXOFOON SPELEN. ZOALS BIJ ROXY MUSIC. HOE LOS JE DAT OP EN IS DAT MOEILIJK?

Sjoerd: de saxofoon die jij bedoelt, doe ik met mijn stem. En Gerco doet de toetsen met zijn gitaar.

Gerco: ik ben geen leadgitarist, maar ik

Gerco van Beek,
leadgitaar en zang

Eerst gekochte plaat:

"Sgt. Pepper" van The Beatles

Waar kom jij vandaan?

Ik ben in Tiel opgegroeid.

Mooi om te spelen: dan

toch maar "Does your mother know" van Abba. Leuke wisselingen om lekker vet aan te zetten en dan weer in te houden. Totaal geen New Wave, maar wel een geniaal nummertje.



veel muzikale ervaring. We spelen bijna allemaal ook in andere bands. Ik zou niet alleen covers willen spelen.

Sjoerd: Bij Oleander Roots schrijf ik de teksten, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. En, wat ik heel fijn vind, je hebt dan publiek dat echt naar je luistert. Dutch disease, er doorheen kletsen, is heel irritant.

Eric: je moet ze veroveren. Dat doen we met Milk & Alcohol, we gaan er echt tegenaan. Als je jezelf niet vermaakt, dan vermaakt je het publiek ook niet.

Gilbert: over creativiteit gesproken, Sjoerd kwam met een eigen nummer, heel leuk. Met eigen tekst.

Sjoerd: het is een nummer waarvan iedereen denkt dat hij het wel eens heeft gehoord.

Eric: dat kunnen we wel eens in een studio opnemen.

Gilbert: daar heb ik dan veel zin in. Om zo iets in de studio uit te werken.

doe het wel. Een toetsenist speelt allemaal riedeltjes. Ook ik vul maar wat in. Een riedeltje dit, een riedeltje dat... ik speel de loopjes als ik het kan en als ik het leuk vind.

Sjoerd: ik vind het leuk dat meerdere mensen zingen. Het geeft weer even een ander beeld.

Gerco: ik pak wel eens een stukje mee. Je vult aan en je wordt aangevuld.

Eric: ik doe meestal de tweede stem bij Sjoerd. Een beetje lager, pompompom....

JE LEGT ER EEN VOCAAL BASLIJNTJE ONDER?

Inderdaad, zo zie ik het wel.

HOE GAAN JULLIE VERDER, DENK JE?

Eric: we zijn allemaal rond de 60 en hebben

ZOUDEN JULLIE DIE AFSLAG WILLEN MAKEN? MEER EIGEN MUZIEK UITWERKEN?

Gerco: het kan, maar het moet wel werken. Rustig beginnen...

JULLIE ONDERLINGE CHEMIE SPEELT OOK EEN BELANGRIJKE ROL....

Gilbert: anders hadden we hier niet gestaan. Het is nooit de bedoeling geweest een band te vormen. Het was een gelegenheidsformatie. We steken er best wel veel energie in, zonde om dat maar een keer per jaar te laten zien.

En terwijl ik mijn taartje opeet, gaan de mannen nog even door. Adrem en plagerig, maar nooit vilein. Vrolijk en een beetje donker, net als hun muziek eigenlijk.



Het eerste optreden in 2020. Nog met Sina Keuning

Eric Ennema,
basgitaar en zang

Eerst gekochte plaatje:

"Made in Japan" van Deep Purple.

Waar ben jij opgegroeid?

Sinds mijn 12e in Leeuwarden, daarvoor in Vianen. Maar Leeuwarden is echt mijn stad.

Lievelingsnummer: "Sarah Smiles" van Bram Tchaikovsky. Maar ook The Cure, de favoriet van ons allemaal. Tijdloze, eerlijke muziek, die ook jongeren kunnen waarderen.



Milk &
Alcohol







DE PROFIELKEUZE

(ON)VERWACHTE VERANDERINGEN

Je zit in het 3e schooljaar op de middelbare school lekker te chillen met je vrienden. Je voelt jezelf goed, zelfverzekerd, want alles is inmiddels lekker bekend en vertrouwd op school. Maar dan komt de dag waarop de (on)verwachte veranderingen zich melden. In de les komt opeens de decaan langs en hoor je dat je de profielkeuze moet invullen en in mijn geval moet bedenken of ik op deze school wil blijven of naar een andere school wil. Ik wist dat dit moment zou komen, want mijn huidige school (Gomarus College) biedt voor VWO alleen de onderbouw aan. HAVO kan ik wel hier helemaal afmaken. Dus naast nadenken over wat ik later worden wil, moet ik ook het juiste profiel kiezen, ouderavond na ouderavond aanwezig zijn en ook nog een keuze maken om HAVO hier te doen of VWO op een andere school te doen. Wat een beslissingen over een toekomst die nog zo ver weg lijkt. Lijkt onmogelijk, toch?



KEUZES, KEUZES EN NOG EENS KEUZES

Keuze 1: Havo en op deze school blijven, die zo leuk is of VWO doen en naar andere

school gaan waar je weer nieuwe vrienden moet maken en je je weer gaat voelen als een brugpieper. NEEEE!!! Of toch wel???

Keuze 2: Welk profiel? Deze keuze is makkelijker, dacht ik. Ik wil graag journalist worden, dus toen ik dat zag staan bij CM (Cultuur en Maatschappij) wist ik dat ik CM wou doen en dan kan ik ook nog biologie en muziek kiezen (dacht ik, blijkt er toch een addertje onder het gras te zitten).

Keuze 3: Comenius VWO bezoeken. Een voordeel is dat ik lopend naar school kan. Groot nadeel; zij bieden geen muziek aan en ze vinden dat als je CM kiest dat je dan geen biologie kunt kiezen, omdat je daar dan niet goed in zou zijn. Nou ja, zeg. Ik vind taal, geschiedenis, aardrijkskunde leuk, maar ook scheikunde, natuurkunde en biologie. Ik vind letters en cijfers allebei dus wel leuk. Hoezo is een kind of talig of cijferig? Waarom zou je moeten uitblinken in een van die twee? Ik

ben gewoon lekker gemiddeld in alles...

Keuze 4: Leeuwarder Lyceum. Nog niet bezocht, maar daar zou ik wel muziek en biologie mogen kiezen. Daar maken ze ook pas in het 5e jaar een echte profielkeuze. Het 4e jaar kies je al wel een stroming, zodat je een beetje kunt wennen en beter weet wat je wilt in het 5e jaar. Klinkt goed allemaal, maar eerst maar eens deze school bezoeken.

Keuze 5: Journalistiek blijkt een HBO studie te zijn. Toch HAVO doen dan en lekker vertrouwd op deze school blijven? Maar wat als die opleiding tegenvalt? Is VWO dan handiger, omdat je dan nog zoveel kan kiezen?

Pffff... ik word al vermoeid van al die keuzes terwijl ik ze typ, ik stel het daarom nog maar even uit. Eerst maar eens voor vanavond de keuze maken tussen een pizza salami of tonno, ik ben er nog niet uit...

Groeten Siem



Foto's: Sita Koning Tekst: Rita Hogerhuis

HIER WORDT GELEEFD!

Op de hoek van de Emmakade en Johan Willem Frisostraat staat een prachtig grachtenpand met voordeuren aan beide straten. De deur aan de Johan Willem Frisostraat was ooit voor de dienstbodes. Nu wordt het hele huis bewoond door Martine Rietveld, Gerrit Jan Schothans, hun zoontje Floris van 3, hondje Kaya en vanaf juni 2025 een broertje of zusje voor Floris. In januari van dit jaar nam het gezin hun intrek in dit bijzondere pand. Geen wonder dat ze er verliefd op zijn geraakt!



'Als we het huis in drie woorden moeten omschrijven zijn dat: 'authentiek, 1900 en sfeer'. Het eerste wat we dachten toen we het huis binnenkwamen bij de bezichtiging was: zo groot hoeft het nu ook weer niet. We hadden het huis al eerder zien staan op Funda maar toen was het verkocht onder voorbehoud. Later zagen we dat het toch



weer beschikbaar was en zijn we meteen gaan kijken.'

'De vorige bewoners, interieurontwerper Erwin Hamming Schot en zijn man Niels Schot-Hamming, hebben het huis op een schitterende manier gemoderniseerd en daarvoor zelfs de Hendrik ten Hoveprijs gewonnen, een prijs voor het restaureren van particuliere panden in Leeuwarden. 'We hoefden er bijna niets aan te doen. Alleen wat verduurzamen en schilderen.'

'We hebben hondje Kaya geprobeerd van de bank te houden, maar dat leerden we haar niet meer af. Haar favoriete plekje in de kamer is op de leuning van de bank, van



waaraf ze de straat mooi in de gaten kan houden en zo nu en dan voorbijgangers kan toeblaffen. In de woonkamer is een klein gashaardje, die de ruimte een knusse aanblik geeft.'



'Wat het oudste hier in huis is? Ik denk de klok op de schoorsteenmantel, een erfstuk uit de familie van Gerrit Jan. Of het antieke kastje van mijn moeder op de bovenverdieping.'

'We zijn enorm trots op dit huis. De mooie grijze wanden in de woonkamer vonden



VERLIEFD OP JE HUIS





we meteen prachtig. Eigenlijk was die kleur leidend bij de keuze voor de meubels die we kochten. We zitten er graag. Floris heeft in een kamertje naast de woonkamer zijn eigen speelhoek met veel auto's.'

In de eetkamer staat in de hoek bij het raam met uitzicht over de Emmakade een royale stoel. 'We zitten hier echt heel vaak. Zo'n fijn plekje met mooi uitzicht op de Emmakade. Deze voorleesstoel is een van de favoriete plekjes in huis.' Dikkie Dik, Jip en Janneke en Braaf van Rien Poortvliet zijn populair. En waar Floris is is hondje Kaya. Gelukkig is de stoel groot genoeg voor drie.

'Toen we bij de bezichtiging de combinatie van slaapkamer met in het verlengde de badkamer zagen, viel onze mond open. We keken elkaar aan en lieten dat natuurlijk niet meteen aan de makelaar merken, maar

we werden daar ter plekke verliefd op dit huis. Het gekke is dat we nooit in dit bad zitten. Het is wel een pronkstuk hier in huis. Floris zit er elke avond in, het liefst met tien auto's, die we dan telkens na afloop moeten afdrogen.'

'Kom op Floris, we laten jouw kamer zien. Floris heeft echt het meest fantastische uitzicht. We vinden dit toch eigenlijk wel de allermooiste kamer van het huis. Floris mag graag naar auto's en bootjes kijken. Hij kent met zijn drie jaar alle automerken, al noemt hij een Volkswagen steevast 'een dozenauto'. Als je hier 's ochtends vroeg langs loopt, is de kans heel groot dat je zijn koppie voor het raam van zijn slaapkamertje ziet.'

Dit huis is geen museum, het leeft. En dat is precies wat Martine, Gerrit Jan, Floris en hondje Kaya er zo fijn aan vinden.





haarldee

“1001 ideeën
VOOR
hem & haar”



Bezoekadres:

Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden

Contact:

(058) 213 52 56
haaridee@gmail.com
www.haaridee.eu

Maak nu je *afpraak*

www.haaridee.eu

of koop je *producten* online

www.haarideeshop.nl

Volg jij ons al?

 @haaridee  @haarideeforcurls  @haarideeshop.nl



**BENIEUWD WAT IK
VOOR JOUW HUID
KAN BETEKENEN?**

Bij Salon Patricia ben je aan
het juiste adres voor zowel
huidverbetering als ontspanning.

Gezichtsbehandelingen

Fruitzuurpeeling

Bindweefselmassage

Microneedling

MAAK NU JE AFSPRAAK

www.salon-patricia.nl



Bezoekadres:

Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden
(bovenverdieping van
Kapsalon Haaridee)

Contact:

0616802230
info@salon-patricia.nl
www.salon-patricia.nl
 @salon_patricia





Tekst en foto's: Femke Molenaar

ERGERNISSEN EN VERBONDENHEID!

Deze column heeft als thema 'Hoe kunnen we met elkaar de wereld een beetje mooier maken?' Nu las ik dat voor een groot CBS-onderzoek Nederlanders van 15 jaar en ouder gevraagd is wat hun grootste ergernis is in hun buurt. De afbeeldingen bij deze column verraden al wat er met stip op nummer 1 staat. Inderdaad.... hondenpoep geldt voor veel Nederlanders - bijna 1 op de 5 - als de meest irritante vorm van buurtverlast.

Nu wij in huize Molloo sinds begin september weer een pupje hebben, ontdekken we veel. Vooral de eerste weken was de uitlaatactieradius zeer beperkt. Een pupje mag nog niet veel minuten per keer wandelen en pupjes hebben de neiging zodra ze buiten zijn hun behoeften te doen. Dat betekent dat wij voornamelijk op de acht stroken gras langs het Emmaplein liepen (en lopen). Gewapend met onze rol biologische hondenpoepzakjes lopen we iedere twee uur langs alle acht groenstrookjes en viel ons al snel op dat wij klaarblijkelijk niet de enige zijn. In de afgelopen weken ontdekten we steeds meer enorme hopen - substantieel groter dan de pupjespoepjes die wij in onze zakjes deponeerden - van een duidelijk grote hond. Als het niet zo diep triest en vies was, zou het bijna grappig zijn hoe deze hond steeds weer een nieuwe hoop legt op een rij met steeds een kleine meter ertussen.

Nou kunnen niet-honden bezittende lezers denken: "Hoe weet ze nou dat het om een en dezelfde hond gaat?" Nou, ik kan u vertellen dat vrijwel iedere hond veelal hetzelfde merk voer krijgt en daardoor uitermate

identieke drollen draait. De meeste honden-eigenaren herkennen de drollen van hun eigen hond feilloos. Door in deze column het baasje van deze hond te vragen voortaan de drollen op het Emmaplein (en elders als hij/zij ze ook daar laat liggen) op te ruimen, zou dit meteen het doel van deze column dienen.

Natuurlijk was deze drollenscout niet het enige dat we ontdekten! We ontdekten ook een heleboel leuke Oranjewijkers die we nog niet kenden, doordat ook zij met hun hond wandelen. Onze Ronja vindt namelijk alle baasjes, en zeker hun honden, fantastisch! En ook al is deze liefde in eerste instantie niet altijd wederzijds, met haar volhoudendheid en totale overgave krijgt ze de meeste honden aan het spelen! Zo heeft ze inmiddels een heleboel vriendjes zoals Aski, mr Bean, Pybe, Sammie, Sjaak, Bommel, het mopsje, etc. etc. en wij hebben ieder uitje wel een gezellig praatje.

We hebben inmiddels zelfs een groepsapp in het leven geroepen met de titel 'Wie komt buiten spelen baasjes & leuke honden' voor de spaarzame momenten dat er even geen speelkameraadje buiten is en Ronja haar energie echt even kwijt moet (mocht je ook in de appgroep willen, let me know!).

Gek genoeg merk ik dat de vele praatjes bijdragen aan mijn gevoel van verbondenheid. We wisselen ditjes & datjes uit, ontwarren de verstrengelde riemen en genieten van de maffe bokkesprongen van onze viervoeters. Het geeft weer heel wat nieuwe contacten en via het contact met onze viervoeters, zwaaien en groeten we elkaar ook als zij er niet bij zijn. Mooi he?



Tekst: Fransje Grisnich Foto's: via Minke Lodewijk

KNOKKEN MET JE HART VOOR HARTEKINDEREN

Het zal je maar gebeuren. Je kind van net 6 weken oud wordt ernstig ziek, paniek breekt uit. Vooral als het ook nog eens om een hartafwijking blijkt te gaan. Dan staat je wereld stil. Het overkwam Bauke en Minke Lodewijk uit de Willem Lodewijkstraat. Hun verhaal is een verhaal van hoop en vrees, veerkracht, doorzettingsvermogen en uiteindelijk van een tomeloze inzet voor alle kinderen met een hartprobleem.

Bauke Lodewijk, met aan zijn zijde zijn echtgenote Minke, organiseert op 9 mei 2025 voor de vijfde keer een groot evenement in de Elfstedenhal in Leeuwarden: het Boksgala Knokken met je Hart. Dit is uitgegroeid tot één van de grootste evenementen in Friesland. Daarover later meer. Hoe zijn zij tot dit sportevenement gekomen?

PANIEK EN MACHTELOOSHEID

Bauke vertelt: "Knokken met je Hart is voortgekomen uit ons persoonlijke verhaal. Ons zontje Luc (2016) was pas 6 weken oud toen hij plotseling ernstig ziek werd en ik zat in Duitsland. Ik was er dus niet". Het raakt Bauke nog steeds. Minke gaat verder: "Het was rond Sinterklaas, ik was voor het eerst alleen thuis met de baby en ons dochtertje Pien van net twee jaar. Ik zag dat het niet goed ging met Luc, ik belde de huisarts maar die vroeg mij naar zijn praktijk te komen. Hoe dan, met twee kleintjes? Ik kende niemand in Hilversum, waar wij toen nog maar net woonden. Toch lukte het hulp te regelen. De huisarts kwam naar ons huis en Luc moest met gillende sirene per ambulance naar het ziekenhuis in Amsterdam. Daar belandde hij op de IC, hij bleek het levensgevaarlijke

RS virus te hebben. Bauke werd telefonisch op de hoogte gehouden en kwam zo snel mogelijk naar huis". Bauke: "ik was kwaad op mezelf, vond dat ik meteen bij het allereerste telefoontje alles uit mijn handen had moeten laten vallen. Ik voelde me heel machteloos, kon niets doen voor Luc. En dat voelde ik helemaal toen na een week bleek dat Luc een

gaatje in zijn hart had en een vernauwing in de longslagader: Hart en hersenen, dat moet goed zijn. Onze wereld stortte in. Er kon op korte termijn niet geopereerd worden, daarvoor moest Luc eerst sterker zijn. Toen hij vier maanden oud was kreeg hij een open hartoperatie. Een hele heftige periode, je durft je kind geen moment alleen te laten." Minke:



Luc Lodewijk



Minke en Bauke Lodewijk



Pien en Luc Lodewijk

"die periode is voor mij als in een waas voorbij gegaan. Gelukkig zijn we heel goed begeleid door het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Achteraf kunnen we wel zeggen dat

Knokken met je Hart op en besloten geld op te halen voor Stichting Hartekind door middel van een boksgala. Hartekind is een organisatie voor en door ouders van een kind met een aangeboren hartafwijking. Daar hadden Bauke en Minke zelf ook veel steun aan gehad en ze besloten deze stichting te steunen door middel van fundraising op hun eigen manier: Het idee was geboren, nu de uitvoering nog.



het RS virus een 'geluk bij een ongeluk' was, anders was waarschijnlijk het hartprobleem toen nog niet opgemerkt."

Luc herstelde goed van de operatie en heeft er gelukkig geen gevolgen aan overgehouden. Al vindt Minke de aankomende controle weer spannend. Maar Luc, nu acht jaar oud, is een gezond en energiek jongetje en Minkes gevoel zegt dat het goed is. Fingers crossed!

ER MOET IETS GEBEUREN

Bauke kon niet goed omgaan met zijn gevoelens van machteloosheid. Hij vond de hartafwijking heel moeilijk te verdragen. Veel van zijn boosheid ebde na verloop van tijd wel weg, maar er bleef iets knagen. Een gevoel van: er moet iets gebeuren! Bauke heeft een achtergrond in de vechtsport, ze waren inmiddels van Hilversum naar Leeuwarden verhuisd. Luc heeft – samen met zijn ouders - geknokt voor zijn leven en het kwartje viel: Knokken met je Hart, zo moest het gaan heten. Wat dan? De naam was er, nu het idee nog. Bauke en Minke richtten de Stichting

KNOKKEN MET JE HART BOKS GALA GROEIT UIT TOT EEN GROOTS EVENT

In 2019 werd het eerste boks gala gehouden, toen nog in een zaaltje van het WTC. Het concept is: Friese ondernemers worden uitgenodigd om mee te doen aan een bokswedstrijd. Zij krijgen na een strenge selectie een half jaar training en begeleiding van gecertificeerde bokstrainers. Tijdens het gala staan ze tegenover elkaar in de ring. 'Tafels' (diners) worden verkocht aan bedrijven, en tickets aan toeschouwers op de tribunes. Ook is er een veiling van sport- en boksmateriaal, trai-

ningssessies etc.

Het gala zou één keer georganiseerd worden, maar het eerste werd zo'n succes dat mensen zich ter plekke wilden opgeven voor een volgend gala. En zo groeide het uit tot een evenement met grote impact. In 2024, op het vierde gala in de Elfstedenhal, waren er twintig boksende deelnemers (het maximum), 2500 toeschouwers en werd in totaal ruim 300.000 euro opgehaald. Een prachtig resultaat. Met aftrek van de kosten van het evenement gaat de opbrengst naar Stichting Hartekind, waar het wordt besteed aan onderzoek en lesmateriaal voor zwangerschap- en geboortezorg om de eerste signalen van een hartafwijking sneller en beter te onderkennen. Er worden nog steeds jaarlijks 1300 - 1400 kinderen geboren met een hartafwijking (1 op de 100). Ook gaat er geld naar spullen en voorlichting ter ondersteuning van de patiëntjes, de "hartekinderen", en hun ouders.

PERFECT GEKOZEN NAAM

Bauke en Minke hadden nooit kunnen denken dat hun Knokken met je Hart zó groot en zo'n succes zou worden. Het concept spreekt aan, er blijken veel mensen te zijn die met hartproblematiek te maken hebben (gehad). Alle deelnemers hebben wel iets meegemaakt. Het boksen doet iets met ze. Je stelt je als onprofessionele bokser heel kwetsbaar op, alle ogen zijn op jou gericht. De eerste klap komt letterlijk en figuurlijk hard aan en breekt soms door overlevingspanters heen. Knokken met je Hart blijkt een perfect gekozen naam voor een stoer en ook kwetsbaar evenement voor kwetsbare én veerkrachtige kinderen en ouders.



WALKING DINNER ORANJEWIJK 2025

VRIJDAG 4 APRIL



Wegens succes gaan we het Walking Dinner ook weer in 2025 organiseren. Het is een leuke en lekkere buurtactiviteit. Tijdens het Walking Dinner koken de koks een voor-, hoofd- en nagerecht voor gemiddeld 6 personen, dit is dan inclusief de kok en partner. De gasten lopen tussen de gangen door naar een andere kok in een ander huis. Bij iedere gang tref je andere buurtgenoten en na afloop is er een borrel in het buurthuis. Organisatie: Gerlinda Anna Scheepsma

WANNEER?

VRIJDAG 4 APRIL 2025

Van 17.30 tot 21.30 uur

Kosten voor de gasten € 25,00 p.p. inclusief drankjes.

KOKS EN GASTEN

GEVRAAGD

Voor het Walking Dinner hebben we koks en gasten nodig. Wie vindt het leuk om voor buurtgenoten te koken? En wie wil graag als gast deelnemen?

AANMELDEN

Het is fijn als vooral koks zich zo spoedig mogelijk zouden willen aanmelden. Koks en gasten kunnen zich, **uiterlijk 1 maart 2025**, aanmelden via een aanmeldformulier op www.oranjewijk.nl/walkingdinner.

Voor vragen kun je ook een mailtje sturen naar walkingdinneroranjewijk@gmail.com



RUSSELL





Sint Maarten

Foto's: Sita Koning





KEUNSTFESTIVAL ORANJEWIJK

Meld je nu aan voor het
Keunsthestival 2e editie!

**KUNSTSCHILDERS, KERAMISTEN, GRAFICI,
FOTOGRAFEN, TEXTIELKUNSTENAARS EN
TEKENAARS. MELD JE AAN VIA
KEUNSTFESTIVALORANJEWIJK@GMAIL.COM**

Save the date!
ZA. 13 SEPT. 2025





KUNSTENAAR IN DE WIJK

Titel: Koeivaas (ca.1995)

Keramiek

JET MOUS

wij zijn
www.jouw
tandarts.frl

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl



FYSIOFRISO

Sinds juli 2012 zijn wij als praktijk werkzaam binnen het medisch centrum Buitenhove. Deze stap bracht ons meer ruimte, een grote en goed uitgeruste oefenzaal en meerdere zorgdisciplines onder een dak.

Het **Fysiofrisoteam** bestaat uit acht fysiotherapeuten en één oefentherapeute, ieder met een eigen specialisme. Hiermee proberen wij de voor U optimale zorg te verlenen. Onze benaderingswijze is individueel gericht, met persoonlijke aandacht en professionele begeleiding. Binnen onze praktijk bestaan er ook mogelijkheden om te oefenen in klein groepsverband.



Onze therapeuten:

Ynse de Boer
*Fysiotherapeut
Manueel therapeut*

Peter Stam
*Handtherapie
Medical taping
Echografie*

Dick de Roest
Fysiotherapeut

Ita de Roest-Luth
*Fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut*

Sina Keuning
*Fysiotherapeut, Haptonomie,
Psychosomatische
Fysiotherapie*

Mart Haan
Geriatric fysiotherapeut

Wietske Siemensma-v.d. Ploeg
Kinderfysiotherapeut





WINTERDROMERS

Tekst: Gerlinda Rehberg, Foto's: Sita Koning en Gerlinda Rehberg

De bewoners van onze achtertuin zijn echte nomads: een aantal is al uit Engeland met ons verhuisd in 2021, samen met tientallen potten en bakken naar onze mooie plek aan het Oranje-Nassaupark.

Potten bleken de beste oplossing voor onze nieuwe achtertuin, die - behalve een grote esdoorn in het midden en een ietwat spichtige pruimenboom in de rechter achterhoek - vol modder, puin en een paar kapotte tegels zat. Die zijn nu verstopt onder waterdoorlatende tapijten gemaakt van gerecyclede plastic flessen.

kun je soms buiten zitten, in een beschermd hoekje, warme jas aan met een dampende thee of koffie op tafel. Naast je een kleine verzameling van potten, bakken, bollen, zaailingen en planten. Heerlijk bezig met de magie

mooi om nabij te hebben tegen het grijs van de winter!

Op een bijzonder stormachtige herfstdag dwaalden mijn gedachten terug naar de prachtige (bijna) zwarte tulpen uit onze Engelse tuin. Tulpen zijn superaantrekkelijk voor vroege bestuivers. Ik heb altijd een zwak voor de donkerpaarse en bijna zwarte schoonheden, majestueus naast mijn andere liefde: de helderblauwe voorjaarsbloeiers zoals vergeetme-nietjes en blauwe druifjes.



om spannende nieuwe opstellingen te creëren. En geen rugpijn meer! (Als het echt te koud is, kan dat natuurlijk altijd binnen.) Jouw tuinnomaden kun je makkelijk naar hartenlust verplaatsen om ze zo op hun best te laten zien.

Gevoelige planten die de kou niet lieven, mogen tijdens de winter makkelijk naar de cosy binnenwereld verhuizen. Onze slaapkamer is omgetoverd tot een kleine kas en we slapen in gezonde, frisse lucht, ook als het buiten echt te koud is om de ramen 's nachts te openen.

Een paar van onze bijna achtjarige bananenplanten staan side by side vreedzaam in een gedeelde bak en zijn nu voor de derde winter van tuin naar de woonkamer verhuisd. Daar staan ze nu - met hun verwarde herfstwind looks bijna helemaal verdwenen - gezond en gelukkig onder daglichtlampen. Zo blijven ze zelfs nieuwe weelderige bladeren maken -

Ik heb net weer veel gelezen over het zo gelijke grootschalige verdwijnen van insecten en heb opnieuw besloten nog strenger te zijn in het vermijden van al die chemicaliën, zo schadelijk voor voedselketen en milieu. Gelukkig zijn er nu een heleboel kwekers van biologische bollen. Zo kunnen we deelnemen in alledaags activisme tegen vervuiling, en voor de bescherming van mens, dier en ons ecosysteem.

Een belangrijke deel van deze strijd is hergebruik. Onze melkpakken krijgen deze winter een belangrijke nieuwe functie, als kwekerijen voor hoge bollenplanten, ter bescherming tegen te veel nattigheid en hongerige diertjes tot ze voldoende sterk en veerkrachtig zijn. Veel bollen gaan straks in potten waar vaak al andere vaste plantenvrienden zitten. Meestal zijn dat later bloeiende planten. Samen gaan ze hun eigen winterdromen naar de lente dragen: beloftes voor het komende jaar.

Een potted garden biedt behoorlijke voordelen: je kunt de groene bewoners van elke pot altijd en makkelijk individueel verzorgen met potgrond, voeding, water en optimale groeiomstandigheden. Op zonnige winterdagen

COLOFON

REDACTIE

Fransje Grisnich
Japke Hoekstra
Rita Hogerhuis
Sita Koning

KOPIJ

Kopij Lenteglossy 2025 aanleveren vóór
28 februari 2025
Mail naar: redactie@oranjewijk.nl

CONTACTPERSOON

Fransje Grisnich
Tel 06 5198 5445

VASTE COLUMNS/SCHRIJVERS

Gerco van Beek
Luuk van der Veen
Siem van Duinen
Femke Molenaar
Mirjam Pruiksmá

GASTSCHRIJVERS

Gerlinda Rehberg
Gerlinda Anna Scheepsma

GRAFISCHE VORMGEVING en OPMAAK

Gilbert Terpstra, Verkorteweg CCM

FOTOGRAFIE

Fransje Grisnich
Sita Koning
en anderen

OPLAGE

1000 stuks

BEZORGING

Sake en Jisk

PRINT

Copy Service Leeuwarden

JAARGANG 24

Winter 2024

WWW.ORANJEWIJK.NL



INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

WWW.ORANJEWIJK.NL

FACEBOOK: [Oranjewijk Leeuwarden](https://www.facebook.com/OranjewijkLeeuwarden)

BESTUUR WIJKVERENIGING

(info@oranjewijk.nl):

Mirjam Pruiksmá,
voorzitter; voorzitter@oranjewijk.nl

Gerben Dijkstra,
penningmeester;
penningmeester@oranjewijk.nl

Tino Renkema, lid
Janna Kaspers, lid

WIJKPANEL

(wijkpanel@oranjewijk.nl):

Vacature, voorzitter
Jochum Admiraal, secretaris
Christine Pietersen, penningmeester
Mirjam Pruiksmá, lid

NIEUWE ENERGIE ORANJEWIJK

Wordt lid van **NEO** voor € 2,50 per
jaar (ruim 100 wijkbewoners gingen u al
voor) en profiteer van alle info, inkoop-
voordelen en nuttige adviezen die NEO
haar leden biedt.

Ga naar [//nieuweenergieoranjewijk.nl/
doe-mee-en-word-lid/](http://nieuweenergieoranjewijk.nl/doe-mee-en-word-lid/)
of mail naar
info@nieuweenergieoranjewijk.nl.
Het virtuele loket, voor vragen en tips:
energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

BUURTHUIS

(buurthuis@oranjewijk.nl)
Beheerder: Auke Dijkstra
06-23735920.

EN VERDER

Moestuin:
oranjehof@oranjewijk.nl
Kinderactiviteiten:
kindercommissie.oranjewijk@gmail.com
Boomspegelcommissie:
Ines.jonker@gmail.com
Redactie wijkblad:
redactie@oranjewijk.nl
Oud papier,
coördinator **Pjotr Blom**,
pjotrblom@live.nl





Wij staan voor u klaar!

- Onderhoud personenauto's
- Onderhoud bedrijfsauto's
- Onderhoud campers
- Onderhoud leaseauto's*
- APK
- Aircoservice
- Accu's
- Banden
- Storingsdiagnose
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's (gemiddeld 50 auto's op voorraad!)
- Private Lease
- Zakelijke Lease
- Financiering
- Uitlijnen
- Zoekopdracht naar de door u gewenste auto!
**Afhankelijk van welke leasemaatschappij*



VERBINDING